

## Rien Nederlof op de kleuterschool in de 2e Schuytstraat, Den Haag 1936.

Dit was een voorbereidende klas. Na een jaar in dit klasje kon je meteen in de tweede klas. Daarmee werd een jaar gewonnen met leerlingen die ongelukkig jarig waren (ik dus op 1 November). Daarmee begon ik op 5-jarige leeftijd met de lagere school. Verloor later nog een jaar in de 4e HBS, gedeeltelijk door de oorlog. Zonder dat zou ik op mijn 16e zijn gaan studeren. Nu ging ik op mijn 17e naar Wageningen (tropische bosbouw) maar na enkele maanden omgezwaaid naar Geologie in Leiden.



Onderwijzeres: mevrouw van Lommel.

Rien: tweede rij, derde van links, herkenbaar aan milde flaporen. Andere kinderen onbekend, behalve jongen met bretels rechts vooraan: Donky Drost. Directeur van de school was de heer Westerdijk.

De school ("Bijzondere school in de Schuytstraat") en vele huizen in die straat zijn in de oorlog afgebroken om plaats te maken voor de Atlantik Wall.

Tanta Henriette Henkes (1869 - 1960), kwam Dirk Jan en mij vaak afhalen om ons thuis te brengen. Zij had altijd wat chocolade, en dergelijke voor ons. Toen mijn vader daar achter kwam werd snoepen verboden.